

THẮNG LỢI VĨ ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA LÊ-NIN

—KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY SINH
CỦA LÊ-NIN

NHÀ XUẤT BẢN NGOẠI VĂN
BẮC-KINH



THẮNG LỢI VĨ ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA LÊ-NIN

—Kỷ niệm 95 năm Ngày sinh của Lê-nin

Xã luận tạp chí Cờ đỏ số 4 năm 1965

NHÀ XUẤT BẢN NGOẠI VĂN

BẮC-KINH- 1965

In tại nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa

N NGÀY 22 tháng 4 năm nay là 95 năm Ngày sinh của Lê-nin vĩ đại.

Khi kỷ niệm một nhà cách mạng, Lê-nin từng nói, người mác-xít kỷ niệm nhà cách mạng trên lịch sử, quyết không phải là để nói láo bịp người, nói những lời ngon tiếng ngọt và những lời tán tụng tầm thường như một số người có dụng tâm khác đã làm, mà là để trình bày rõ nhiệm vụ của mình. *Giờ đây, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta kỷ niệm Lê-nin là: kiên quyết bảo vệ những nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Lê-nin, phản đối sự xuyên tạc chủ nghĩa Lê-nin của bọn xét lại hiện đại, gắn chặt cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại hiện đại với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc nhất là đế quốc Mỹ.*

Năm 1960, khi kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của Lê-nin, chúng tôi giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Lê-nin, nhắm vào tình trạng rối loạn về tư tưởng do bọn xét lại hiện đại gây ra trong phong trào cộng sản quốc tế, đã phát biểu bài *Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm* và hai bài khác. Trong ba bài nổi tiếng này, chúng tôi đã căn cứ vào những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin và tình hình thực tế của thế giới hiện nay, chú trọng trình bày các vấn đề về chủ nghĩa đế quốc, về chiến tranh và hòa bình, về phong trào giải phóng dân tộc, về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản v.v..., đã luận chứng chủ nghĩa Lê-nin quyết không phải như bọn xét lại hiện đại nói bậy là đã “lỗi thời”, mà là ngày càng tỏ rõ sức sống vô hạn của nó. Tuy nhiên lúc đó chúng tôi chưa công khai

phê bình Khor-rút-sốp và Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô, song, quan điểm của ba bài báo đó là hoàn toàn đối lập với một loạt quan điểm hoang đường mà bọn xét lại Khor-rút-sốp đã gieo rắc.

Bọn xét lại Khor-rút-sốp ghét cay ghét đắng và vô cùng sợ hãi ba bài báo đó của chúng tôi. Họ đã đăng nhiều bài báo và lời phát biểu, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi, ra sức công kích quan điểm của chúng tôi. Như vậy, bộ mặt thật của chủ nghĩa xét lại Khor-rút-sốp càng được phơi bày rõ rệt. Đối với những kẻ phản bội chủ nghĩa Mác—Lê-nin và trào lưu trái ngược trong phong trào cộng sản quốc tế này, dĩ nhiên chúng tôi cùng với những người mác-xít lê-nin-nít cách mạng ở các nước, không thể không mở rộng cuộc đấu tranh kiên quyết hơn nữa.

Khor-rút-sốp đã bị đổ rồi.

Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô nhiều lần tuyên bố, họ sẽ tiếp tục chấp hành một cách trung thực đường lối xét lại hoàn chỉnh của Khor-rút-sốp, thực hành chủ nghĩa Khor-rút-sốp không có Khor-rút-sốp. Họ tiếp tục đứng về phía đối lập với tất cả những người mác-xít lê-nin-nít cách mạng, cho tới nay, họ vẫn không ngừng vu khống và công kích bằng mọi thủ đoạn đối với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin mà chúng tôi đã trình bày trong bài Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm và hai bài khác.

Bài Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm và hai bài khác đã phát biểu được 5 năm, sự thật trong 5 năm qua đã chứng minh cái gì? Lịch sử đã làm trọng tài một cách rất công bằng. Sự thật trong 5 năm qua, đã chứng minh quan điểm của chúng tôi là hoàn toàn đúng.

Nếu đem tất cả các vấn đề đã trình bày trong ba bài đó để luận chứng thì rất dài, ở đây chúng tôi chỉ nói tới mấy vấn đề.

1. Vấn đề về bản chất của chủ nghĩa đế quốc.

Lấy danh nghĩa gọi là “phát triển một cách sáng tạo”, bọn xét lại Khrư-rút-sốp đã hoàn toàn xuyên tạc lý luận của Lê-nin về chủ nghĩa đế quốc. Họ cho rằng bản chất của chủ nghĩa đế quốc đã thay đổi, phủ nhận chủ nghĩa đế quốc là nguồn gốc của chiến tranh hiện nay. Họ rêu rao rằng tập đoàn thống trị của đế quốc Mỹ và những tên đầu sỏ của chúng “đều không mong muốn chiến tranh”, “cũng lo lắng việc bảo vệ hòa bình như chúng ta”. Họ tuyên truyền giờ đây “đã có khả năng hiện thực loại trừ lần cuối cùng và vĩnh viễn cuộc chiến tranh ra khỏi đời sống xã hội”, và tiên đoán năm 1960 sẽ là năm bắt đầu thực hiện “thế giới không có vũ khí, không có quân đội, không có chiến tranh”.

Trái lại với bọn xét lại Khrư-rút-sốp, trong bài *Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm* và hai bài khác, chúng tôi vạch rõ, “bản chất của chủ nghĩa đế quốc không thể thay đổi”. “Nếu trên thế giới còn có chủ nghĩa đế quốc tư bản, thì còn có nguồn gốc của chiến tranh và còn có khả năng chiến tranh”. Chúng tôi còn vạch rõ, đế quốc Mỹ là lực lượng chủ yếu của sự xâm lược và chiến tranh hiện nay, là kẻ thù hung ác nhất của nhân dân toàn thế giới.

Sự thật trong 5 năm qua đã chứng tỏ, những luận điệu về bản chất của chủ nghĩa đế quốc có thể thay đổi và đã thay đổi mà bọn xét lại hiện đại do Khrư-rút-sốp cầm đầu đề ra, là hoàn toàn phục vụ cho đế quốc Mỹ, làm tê liệt nhân dân cách mạng.

Mặc dù chính sách xâm lược và chiến tranh của đế quốc Mỹ đã làm cho nhân dân toàn thế giới kiên quyết phản đối, và bị thất bại ở khắp nơi, song chúng cũng không hề thay đổi, mà còn ráo riết thực hành. Ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh, đế quốc Mỹ đang trắng trợn đàn áp phong trào giải phóng dân tộc bằng

mọi hình thức, giết hại hàng loạt quần chúng nhân dân. Đặc biệt là ở miền Nam Việt-nam, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc “chiến tranh đặc biệt” dã man, đưa quân đội Mỹ và quân đội của một số nước chư hầu của chúng vào Nam Việt-nam, sử dụng các loại vũ khí tối tân, đồng thời điên cuồng mở rộng chiến tranh ra miền Bắc Việt-nam.

Đi đôi với việc ra sức đẩy mạnh chính sách chiến tranh, đế quốc Mỹ không hề giải trừ quân bị toàn diện và triệt để như bọn xét lại hiện đại ảo tưởng, mà là ráo riết tăng cường quân bị một cách toàn diện và triệt để. Số chi phí về quân sự của Mỹ, đã lên tới mức cao nhất trong thời bình, và vượt rất xa mức trong thời kỳ chiến tranh xâm lược Triều-tiên. Những kẻ đại biểu cho đế quốc Mỹ, dù là Ai-xen-hao, Ken-nơ-đi hay Giôn-xơn, mặc cho bọn xét lại hiện đại tô son điểm phấn cho chúng đến mức làm cho người ta phát ốm, song chúng vẫn rêu rao hết lần này đến lần khác rằng Mỹ “có gan lao vào cơn nguy hiểm của chiến tranh”, Mỹ chuẩn bị đánh mọi thứ chiến tranh, dù toàn diện hay cục bộ, hạt nhân hay thông thường, lớn hay nhỏ.

Xét qua những sự thật ấy, thì bản chất xâm lược của chủ nghĩa đế quốc đã có chút nào thay đổi? Chẳng lẽ bọn đầu sỏ đế quốc “lo lắng việc bảo vệ hòa bình” mà “không mong muốn chiến tranh” như vậy hay sao? Chẳng lẽ đó là bước vào thế giới lý tưởng gọi là “không có vũ khí, không có quân đội, không có chiến tranh” hay sao?

Giờ đây, vì tình thế bắt buộc, để tiếp tục bịp người, Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô—những người thừa kế Khor-rút-sốp buộc phải giả bộ hô mấy khẩu hiệu chống đế quốc không thực lòng. Song, họ lại dùng những luận điệu như Khor-rút-sốp đã dùng

để tiếp tục tâng bốc đề quốc Mỹ, đánh giá Giôn-xơn bằng những lời tốt đẹp như là “sáng suốt”, “lý trí”, “nhân nhện”, “tình táo” v.v... Họ còn ra sức tuyên truyền Liên-xô có thể cùng với đề quốc Mỹ “làm gương cho nhau” trên vấn đề tài giảm chi phí quân sự.

Điều rất đáng làm cho người ta chú ý là, khi bọn cướp Mỹ đã vứt bỏ mọi cái mặt nạ về vấn đề Việt-nam, và đã hoàn toàn phơi bày bản chất đề quốc của chúng, thì họ vẫn tìm đủ mọi cách che chở cho chúng. Chỗ mà họ không hoàn toàn giống với Khor-rút-sốp là Khor-rút-sốp quá ngốc, còn họ thì khéo hơn. Trước kia, Khor-rút-sốp công nhiên nói láo rằng vụ vịnh Bắc-bộ không phải là đề quốc Mỹ xâm lược, mà là do Trung-quốc và Việt-nam gây ra. Những lời nói nõi giáo cho giặc ấy, giống hệt với những lời mà thầy hần đã nói, vì thế nó chẳng đáng một xu và không có ai tin cả. Xem ra, Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô hiện nay đã rút bài học về điều đó, nên đã thay đổi luận điệu. Họ phao đồn tin nhảm ở khắp nơi, nói rằng vì Đảng cộng sản Trung-quốc đã phá hoại sự đoàn kết của phe xã hội chủ nghĩa và sự đoàn kết Trung—Xô, như vậy mới khuyến khích Mỹ xâm lược Việt-nam. Luận điệu ấy, trước hết là hoàn toàn đảo lộn trắng đen. Rõ ràng, phá hoại sự đoàn kết của phe xã hội chủ nghĩa và sự đoàn kết Trung—Xô, chính là bọn xét lại Khor-rút-sốp. Khuyến khích đề quốc Mỹ xâm lược cũng chính là bọn xét lại Khor-rút-sốp. Thực chất của luận điệu ấy, vẫn là để gỡ tội cho bọn cướp Mỹ, hình như Mỹ xâm lược Việt-nam, không phải do bản chất đề quốc của chúng, mà là do nguyên nhân nào khác. Những người gieo rắc luận điệu ấy, vẫn là làm kẻ bào chữa cho đề quốc Mỹ. Chính họ mới thật sự là những người khuyến khích Mỹ xâm lược.

2. Vấn đề về cái gọi là “chung sống hòa bình”.

Lây danh nghĩa gọi là “phát triển một cách sáng tạo”, bọn xét lại Khrư-rút-sốp đã hoàn toàn sửa đổi chính sách chung sống hòa bình của Lê-nin. Họ cho rằng, chung sống hòa bình có nghĩa là “hiểu biết nhau”, “ăn ý nhau”, “thỏa hiệp nhau”, “chiều lòng nhau” với chủ nghĩa đế quốc. Họ nói, chung sống hòa bình là “mệnh lệnh tuyệt đối tối cao của thời đại hiện nay”, là “con đường duy nhất và tốt nhất để giải quyết những vấn đề chủ yếu nhất của xã hội hiện nay”. Họ còn rất mong muốn thông qua những người đứng đầu hai nước Xô—Mỹ để đi tới hiệp nghị “quyết định vận mệnh của loài người”, cũng tức là Xô—Mỹ hợp tác làm chúa tể thế giới. Họ chẳng những coi việc “chung sống hòa bình” như vậy là đường lối chung của chính sách đối ngoại của họ, mà còn yêu cầu những người cộng sản toàn thế giới đều phải “coi cuộc đấu tranh giành chung sống hòa bình là nguyên tắc chung của chính sách của mình”.

Trái lại với bọn xét lại Khrư-rút-sốp, trong bài *Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm* và hai bài khác, chúng tôi đã vạch rõ, trở ngại của việc thực hiện chung sống hòa bình là ở phía chủ nghĩa đế quốc. Các nước xã hội chủ nghĩa có thể thực hiện chung sống hòa bình trong một thời kỳ nhất định với các nước đế quốc, điều đó hoàn toàn là nhờ đấu tranh mà có, hơn nữa vẫn còn có cuộc đấu tranh phức tạp và quyết liệt trong điều kiện chung sống hòa bình. Chúng tôi còn nhấn mạnh rằng, “chung sống hòa bình, là vấn đề quan hệ giữa Nhà nước với nhau; cách mạng, là vấn đề nhân dân bị áp bức lật đổ giai cấp áp bức trong nước, mà đối với các nước thuộc địa và nửa thuộc địa thì, trước hết là vấn

để đánh đổ bọn áp bức nước ngoài tức là bọn đế quốc". Hai cái đó tuyệt đối không thể lẫn lộn được.

Sự thật trong 5 năm qua chứng tỏ rằng, bọn xét lại hiện đại do Khr-rút-sốp cầm đầu, đã biến chính sách chung sống hòa bình của Lê-nin thành cái khô của họ dùng để che giấu sự đấu hàng đôi với đế quốc Mỹ và thực hiện sự diễn biến hòa bình ở trong nước họ.

Chính đế quốc Mỹ, bè bạn của bọn xét lại hiện đại—những kẻ một lòng một dạ muốn “hợp tác toàn diện” với chúng, luôn luôn tìm đủ mọi cách chống lại và phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa, tiên hành hoạt động lật đổ, khiêu khích quân sự và đe dọa chiến tranh, thậm chí gây cuộc chiến tranh xâm lược. Cũng chính đế quốc Mỹ đã xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền, can thiệp vào công việc nội bộ, làm tổn hại quyền lợi và đàn áp cuộc cách mạng của nhân dân các nước khác trên toàn thế giới. Giờ đây, những hoạt động tội ác mở rộng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt-nam và toàn Đông-dương, chính là một bộ phận quan trọng để đẩy mạnh “chiến lược toàn cầu” phản cách mạng của chúng.

Trước tình hình như vậy, nhân dân các nước đó cần phải kiên quyết tiên hành cuộc đấu tranh chống Mỹ, hay là theo “mệnh lệnh tuyệt đối” của bọn xét lại Khr-rút-sốp “ăn ý” với đế quốc Mỹ, và “thỏa hiệp” với chúng? Họ cần phải dùng đấu tranh vũ trang cách mạng chống lại sự xâm lược vũ trang phản cách mạng, hay là cam chịu bọn đế quốc làm thật “trên con đường duy nhất và tốt nhất”—“chung sống hòa bình”? Nhân dân những nước ấy đã đi ngược lại ý chí của bọn xét lại Khr-rút-sốp, họ đã trả lời rõ ràng và dứt khoát bằng hành động thực tế trong cuộc

đấu tranh cách mạng chống đế quốc. Qua kinh nghiệm thiết thân của mình, họ đã rút ra kết luận rằng: giữa nhân dân cách mạng với đế quốc Mỹ hoàn toàn không thể nói tới việc chung sống hòa bình được.

Giờ đây Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô vẫn khư khư ôm lấy cái gọi là “chung sống hòa bình” của Khrư-rút-sốp, tiếp tục coi nó là “đường lối chung của chính sách đối ngoại của Đảng cộng sản và Chính phủ Liên-xô”. Họ ra sức tuyên truyền rằng giữa Liên-xô và Mỹ “có lĩnh vực hợp tác hết sức rộng lớn”, ráo riết tiến hành hoạt động ngoại giao bí mật với đế quốc Mỹ. Trong vấn đề Việt-nam, tuy họ cũng nói một số lời hay ho và tỏ ý ủng hộ, song, tất cả những điều đó trước hết phải được những tên đầu sỏ của bọn cướp Mỹ thông cảm, và hạn chế trong phạm vi không làm tổn hại tới đường lối hợp tác Xô—Mỹ. Rút cục tất cả những điều đó vẫn là muốn liên hợp với Mỹ để tiến hành cái trò bịp “đàm phán hòa bình”. Họ tìm đủ mọi cách hòng đưa cuộc đấu tranh chính nghĩa yêu nước chống Mỹ của nhân dân Việt-nam vào con đường “giải quyết vấn đề” bằng cuộc đàm phán giữa Liên-xô và Mỹ, để thực hiện mục đích tội ác Xô—Mỹ hợp tác làm chúa tể thế giới của họ. Rõ ràng, cũng như Khrư-rút-sốp, Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô đã lợi dụng danh nghĩa “chung sống hòa bình”, thay thế cuộc đấu tranh giai cấp bằng sự hợp tác giai cấp trong phạm vi thế giới. Sự “chung sống hòa bình” ấy của họ chỉ có thể là chung sống đầu hàng.

3. Vấn đề về phong trào giải phóng dân tộc.

Lây danh nghĩa gọi là “phát triển một cách sáng tạo”, bọn xét lại Khrư-rút-sốp đã hoàn toàn đi ngược lại lý luận của Lê-nin về đấu tranh giải phóng dân tộc. Họ cho rằng, “chủ nghĩa thực dân

đã được trừ bỏ tận gốc”, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã bước vào “giai đoạn hoàn thành”, các dân tộc bị áp bức “có thể giành được giải phóng khỏi ách đế quốc và thực dân bằng phương pháp đấu tranh hòa bình”, do đó thực hiện được việc “chôn vùi chủ nghĩa thực dân một cách êm đềm”. Họ phủ nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác—Lê-nin về sự giải phóng của nhân dân các nước cần phải do nhân dân các nước tự gánh vác, ra sức tuyên truyền “nghĩa vụ” của Liên hợp quốc đối với việc giải phóng dân tộc, họ nói rằng “không do Liên hợp quốc xóa bỏ chế độ thống trị thực dân, thì do ai xóa bỏ?” Họ tin chắc rằng, chính sách thực dân của đế quốc đã thay đổi, “bọn thực dân có viễn kiến nhất sẽ rời khỏi trước năm phút bị «đánh đau»”, do đó họ tha thiết mong muốn cùng với bọn đế quốc “thỏa thuận những bước nhằm tiêu diệt chế độ thống trị thực dân”.

Trái lại với bọn xét lại Khrư-rút-sốp, trong bài *Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm* và hai bài khác, chúng tôi đã vạch rõ, mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc, là một trong những mâu thuẫn cơ bản của thế giới hiện nay, đế quốc Mỹ là doanh lũy chủ yếu của chủ nghĩa thực dân hiện đại, là kẻ thù hung ác nhất, xảo quyệt nhất của phong trào giải phóng dân tộc đang dâng lên cuồn cuộn ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh hiện nay. Sự xâm lược, áp bức và cướp đoạt của chủ nghĩa đế quốc, nhất định sẽ gây nên sự chống lại của các dân tộc bị áp bức, cơn bão táp của phong trào giải phóng dân tộc đang ngày càng lan rộng ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh. Chúng tôi còn vạch rõ, việc giải phóng của các dân tộc bị áp bức, quyết không thể mong chờ ở “lòng tốt” của bọn thực dân mới và cũ, hoặc do Liên hợp quốc do đế quốc Mỹ thao túng “ban cho”, mà cần phải dựa vào

sức mình tiên hành cuộc đấu tranh cách mạng kiên quyết. Chúng tôi cho rằng, “không có bạo lực cách mạng, thì không thể tiêu diệt được bạo lực phản cách mạng”.

Sự thật trong 5 năm qua đã chứng tỏ, bọn xét lại hiện đại do Khor-rút-sôp cầm đầu, đã sa đọa thành kẻ bào chữa cho chủ nghĩa thực dân mới, chúng câu kết với bọn đế quốc, hòng bóp nghẹt cuộc đấu tranh cách mạng chống đế quốc của các dân tộc bị áp bức.

Đế quốc Mỹ tự cho mình là tên sen đầm quốc tế, ngoài việc tự đem quân đi giết hại nhân dân các dân tộc bị áp bức, chúng còn mượn danh nghĩa Liên hợp quốc, lúc thì cho quân đi đàn áp ở nơi này, lúc thì đề ra cái gọi là kế hoạch khai thác ở nơi khác, hòng dập tắt phong trào cách mạng chống chủ nghĩa thực dân. Nhất là ở Việt-nam, đế quốc Mỹ công nhiên phá hoại hiệp nghị Giơ-ne-vơ, cản trở việc hòa bình thống nhất của nhân dân Việt-nam, tùy ý chà đạp nền độc lập và chủ quyền của nhân dân Việt-nam, đồng thời ngang ngược yêu cầu 30 triệu nhân dân Việt-nam đầu hàng vô điều kiện trước lưỡi dao giết người của chúng. Như vậy, càng phơi bày trắng trợn bộ mặt gian ác của bọn xâm lược Mỹ.

Trước sự thật ấy, ai mà có thể tin được “chủ nghĩa thực dân đã được trừ bỏ tận gốc”? Nếu nói rằng, nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã bước vào “giai đoạn hoàn thành”, thì cần phải giải thích thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc đang dâng lên cuốn cuộn hiện nay? Nếu nói rằng, Liên hợp quốc đâu đâu cũng phục vụ cho đế quốc Mỹ là sự “đóng góp” để “trừ bỏ chủ nghĩa thực dân”, thế thì, cuộc đấu tranh của nhân dân Công-gô (L) và nhân dân In-đô-nê-xi-a chống chủ nghĩa thực dân mới và cũ, chống Liên

hợp quốc, chẳng phải đã trở thành trở ngại cho việc “tiêu diệt chủ nghĩa thực dân” hay sao? Hơn nữa, đế quốc Mỹ đã bị rất nhiều trận “đánh đau” ở Nam Việt-nam, thế sao chúng vẫn không “rời khỏi trước năm phút”, mà còn tiếp tục điều binh khiển tướng, ngang ngược ý ra ở Nam Việt-nam? Trước tình hình ấy, nhân dân miền Nam Việt-nam làm sao có thể giành được giải phóng “bằng phương pháp đấu tranh hòa bình” và chôn vùi chủ nghĩa thực dân “một cách êm đềm” được?

Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô luôn mồm nói rằng họ “ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc”, song đối với những vấn đề trên đây, họ chưa bao giờ trả lời hẳn hoi. Tại sao lại như vậy? Hành động của họ đã nói lên rất rõ ràng. Trước khi Khor-rút-sốp bị đố, họ đã ủng hộ đế quốc Mỹ dùng danh nghĩa Liên hợp quốc đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ở Công-gô, kết quả đã làm cho người anh hùng dân tộc Công-gô Lu-mum-ba bị giết hại. Giờ đây, những người thừa kế Khor-rút-sốp lại vui lòng đồng ý trả số tiền chi phí mà Mỹ dùng danh nghĩa Liên hợp quốc để vũ trang can thiệp Công-gô; hơn nữa, tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, họ còn ủng hộ cái trò bịp “hòa giải toàn quốc” do Mỹ nặn ra ở Công-gô (L), hòng bóp nghẹt lực lượng cách mạng của nhân dân Công-gô (L). Điều đặc biệt nghiêm trọng là, họ tích cực ủng hộ việc thành lập một đội quân vũ trang thường trực của Liên hợp quốc, tức là sẽ góp một phần vào việc tổ chức đội hiền binh quốc tề để phục vụ cho đế quốc Mỹ, đàn áp cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các nước. Tất cả những điều đó, tức là những hành động cụ thể của cái gọi là “ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc” của họ. Xin hỏi Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô, sự cố gắng ấy của các người, là để “ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc”, hay là

để “ăn nhíp” hơn nữa với đề quốc Mỹ nhằm chông lại, phá hoại và đàn áp phong trào giải phóng dân tộc? Sự việc rất rõ ràng, cái gọi là “ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc” của Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô là giả dối, việc ăn cánh với đề quốc Mỹ, bóp nghẹt phong trào giải phóng dân tộc mới là thực sự.

Sự thật trong 5 năm qua, đã hoàn toàn đập tan những luận điệu hoang đường của bọn xét lại hiện đại .

Sau khi Khrư-rút-sốp bị đổ, và chủ nghĩa xét lại hiện đại đã công khai tuyên bố phá sản, chúng tôi đã từng hy vọng và khuyên nhủ Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô hãy thực thà công khai thừa nhận sai lầm, tuyên bố triệt hồi toàn bộ đường lối và chính sách xét lại trong thời Khrư-rút-sốp nắm chính quyền. Nhưng, họ đã đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân Liên-xô và nhân dân cách mạng các nước trên thế giới, thừa kế chủ nghĩa xét lại Khrư-rút-sốp đã bị phá sản như thừa kế của gia truyền, và tiếp tục thực hành. Trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày sinh của Lê-nin năm nay, họ còn rêu rao không biết hổ thẹn rằng “đường lối chung do Đại hội đại biểu lần thứ 20 và 22 của Đảng ta đặt ra và được thể hiện trong bản cương lĩnh của Đảng cộng sản Liên-xô” là một “chứng minh sinh động” của việc đòi xử với lý luận bằng “thái độ có tính chất sáng tạo”. Chính Khrư-rút-sốp đã mượn cờ gọi là đòi xử với chủ nghĩa Lê-nin bằng “thái độ có tính chất sáng tạo” như vậy, thực sự vứt bỏ mọi nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin, trở thành kẻ xét lại lớn nhất trên lịch sử, và cuối cùng đã bị phá sản triệt để. Chẳng lẽ những người thừa kế hắn còn có sô phận tốt hơn hay sao?

Chủ nghĩa Lê-nin là vũ khí vô địch của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Dù cho kẻ địch tấn công từ bên ngoài,

hay “xét lại” từ bên trong, cũng đều không hề làm tổn hại tới sự vẻ vang của chủ nghĩa Lê-nin. Trái lại, chính trong cuộc đấu tranh lấp đi lấp lại chống mọi kẻ thù bên trong và bên ngoài, lực lượng của chủ nghĩa Lê-nin không ngừng lớn lên mạnh mẽ. Trong 5 năm nay, trải qua cuộc đấu tranh giữa những người mác-xít lê-nin-nít với chủ nghĩa xét lại hiện đại, chủ nghĩa Lê-nin đã được truyền bá rộng rãi hơn bao giờ hết trong phạm vi thế giới, giác ngộ của nhân dân các nước được nâng cao rất nhiều, hàng ngũ của những người theo chủ nghĩa Mác—Lê-nin đang phát triển mau chóng. Đồng thời, trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại hiện đại, vì những người mác-xít lê-nin-nít không ngừng nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm mới, vấn đề mới của cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các nước hiện nay, cho nên chủ nghĩa Lê-nin đã được phong phú thêm về mọi mặt. Năm năm qua, là 5 năm chủ nghĩa xét lại hiện đại phá sản triệt để, là 5 năm chủ nghĩa Lê-nin giành được thắng lợi vĩ đại mới. Giờ đây, chúng ta đang đứng trước tình hình rất tốt: chủ nghĩa Mác—Lê-nin và sự nghiệp cách mạng của nhân dân các nước phát triển mạnh mẽ. Chúng ta cần phải tiếp tục giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Lê-nin, tiên hành đến cùng cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại hiện đại, đẩy sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản tiến tới thắng lợi mới, vĩ đại hơn nữa.

Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm!

列宁主义的伟大胜利

——紀念列宁誕生九十五周年

*

外文出版社出版（北京）

1965年第一版

編号：（越）3050—1270

00013

3—V—703P



